

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΚΑΡΛΑ...

- Κατερίνα : Δεν πετάμε σκουπίδια, αφήνουμε την λίμνη μας καθαρή.
- Δημήτρης: Δεν σκοτώνω το περιβάλλον
- Ευαγγελία: Αν η λίμνη δεν έχει νερό δεν θα έχει και ζωή.
- Γιώργος: Αν η λίμνη δεν έχει νερό, δεν θα έχουν οξυγόνο τα ψάρια.
- Ελένη: Αν η λίμνη δεν έχει νερό, δεν θα υπάρχουν πουλιά.
- Κωνσταντίνος: Η λίμνη δίνει οξυγόνο, ψάρια, πουλιά και νερό να ποτίζουμε.

Ο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται την σπουδαιότητα αυτού του περιβαλλοντικού έργου για την περιοχή μας με τον δικό του τρόπο.

Παιδιά και εκπαιδευτικοί αυτού του σχολείου στέλνουμε το δικό μας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση γι' αυτό το «θαύμα» της περιοχής μας.

Απαγορεύουμε και αφαιρούμε τον δικαίωμα από τους ιθύνοντες να μας στερήσουν το θαύμα αυτό, που από την λήθη ήρθε να μας συναντήσει ξανά κάπου στο 2000. Ακούστε την κραυγή αγωνίας μας και τρέξτε να προλάβετε να μην χαθεί η ζωή της λίμνης από την θανατηφόρα και εκτεταμένη ρύπανσή της.

Τα παιδιά μας γνωρίζουν την Λίμνη Κάρλα ως την δικιά μας λίμνη, την λίμνη δίπλα μας.

Κάθε χρόνο οργανώνουμε δράσης ευαισθητοποίησης για τα παιδιά μας με επισκέψεις στην λίμνη, με θεατρικά έργα που παίζουμε γι' αυτή, με ιστορίες που γράφουμε...

Και τώρα, τώρα τι..;

Μην μας στερείτε λοιπόν αυτό το δικαίωμα, το δικαίωμα στις καλύτερες Περιβαλλοντικές συνθήκες για την περιοχή μας, στην ομορφιά του τοπίου και στο γαλήνεμα της ψυχής μας...

**Το μήνυμά μας συνοψίζεται στην παρακάτω φράση**

Θέλουμε την λίμνη  
μας  
ζωντανή!!!

Νηπιαγωγείο Στεφανοβικείου